

ΤΕΧΝΗ

Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ποιος είναι άραγε ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου;

Πολύ σωστά το μάντεψες...ο σκύλος φυσικά! Εσύ έχεις σκύλο ή μήπως κάποιος φίλος ή συγγενής σου;

Πού τον βρήκατε και τον υιοθέτησες; Έχει όνομα;



Ο σκύλος που βλέπεις εδώ ήταν ένα αδέσποτο σκυλί μέχρι που τον βρήκε η ζωγράφος Γιώτα Ιωαννίδου τον πήρε σπίτι της και τον ζωγράφισε.

Τι υλικά νομίζεις πως χρησιμοποίησε για να τον ζωγραφίσει;

Τώρα παρατήρησε τον λίγο καλύτερα. Πώς νιώθει άραγε;



Αυτός είναι ένας άλλος σκύλος που ζωγράφησε και πάλι η Γιώτα Ιωαννίδου και τον ονόμασε «Δρομέα».

Γιατί τον ονόμασε έτσι;

Θα μπορούσαν οι δύο αυτοί σκύλοι να γίνουν φίλοι;

Και τώρα η σειρά σου. Ακολουθούν δύο δραστηριότητες. Μπορείς να κάνεις και τις δύο ή μόνο την μία από αυτές, όποια σου άρεσε περισσότερο.

- Ζωγράφησε σε ένα άσπρο χαρτί δύο σκύλους διαφορετικούς και στην συνέχεια κόψε τους γύρω γύρω. Κόλλησε τον καθένα από αυτούς σε ένα χαρτονάκι. Μετά στερέωσε πίσω από κάθε σκύλο που έφτιαξες ένα καλαμάκι. Τώρα δημιούργησε τους δικούς σου διαλόγους ή παίξε με κάποιο μέλος της οικογένειάς σου!
- Δημιούργησε κι εσύ, με ό,τι υλικά έχεις στο σπίτι, το δικό σου έργο με ήρωα τον σκύλο!

Ζωγράφισε αν θες και τον εαυτό σου με τους φίλους
και φίλες σου!



Τα έργα έγιναν από τα παιδιά του Θ' Δημοτικού Σχολείου Πάφου τη σχολική χρονιά 2012 – 2013.

ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ



Γεννήθηκε στην Πάφο το 1971 και σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με δασκάλους τον Παναγιώτη Τέτση και τη Ρένα Παπασπύρου. Έχει στο ενεργητικό της ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Τάλα της Πάφου.